



Tom gaat kamperen 1

Goedemiddag, het is Ward hier. Spreek ik met Tom?

...

Ik kreeg gisteren een kaartje van jou. Ik las dat je drie dagen bent gaan stappen. Zijn je ouders mee gegaan?

...

En hoe heten die dan?

...

Zeg Tom, hoeveel nachten mocht je van je mama in die wei blijven slapen?

...

En al jullie spullen zaten in de rugzak?

...

Maar was die dan niet te zwaar?

...

Amai, dat is ook niet leuk. Was het 's avonds niet te koud om te gaan slapen?

...

Tom, mijn mama roept, we gaan eten. Ik moet ophangen.

...

Tot morgen op school.

Tom gaat kamperen 2

Dag Tom, met nonkel Mark, fijn dat je me belt.

...

En hoeveel vrienden had je meegenomen?

...

Was Joris er ook bij?

...

En jullie zijn 's middags vertrokken. Was het dan niet te warm?

...

Ik hoorde van ons Bernadette dat er in de wei waar jullie tent stond ook dieren waren.

...

Hoeveel konijnen zeg je?

...

Zeg, en hebben die twee vrienden van jou goed geholpen met het opzetten van de tent?

...

Ah, dat is wel jammer.

...

Zeg Tom, ik ga neerleggen, want er belt iemand aan de voordeur. Groetjes van ons Bernadette, zegt ze.

...



Elise gaat op safari 1

Andere stem: "Elise, telefoon!"

...

Dag Elise, met Karen. Ik hoor dat jij nu in Kenia zit, klopt dat?

...

En dan zijn jullie thuis met de trein vertrokken?

...

En wie is er meegegaan?

...

En verveelt je mama zich niet op de trein?

...

Amai, helemaal naar Zaventem. En daar hebben jullie het vliegtuig genomen. Welk soort vliegtuig was het, Elise?

...

't Is vandaag de 17e november. Wanneer mogen we je terug verwachten op school?

...

Zeg, nog een vraagje: heb je je zonnehoed die je van mijn mama hebt gekregen, ook meegenomen naar Kenia?

...

Elise gaat op safari 2

Elise, laat je iets horen schatje, als je terugkomt?

...

Dag Elise, met oma Gerda.

...

Ik ben blij dat je weer terug thuis bent van je verre reis naar Kenia.

...

Hoeveel koffers hadden jullie eigenlijk meegenomen?

...

En wat heb ik gehoord, is je mama op de luchthaven gevallen?

...

Heeft ze nog pijn?

...

Ik was een beetje ongerust bij jullie vertrek, Elise. Welke trein moesten jullie halen?

...

En waren jullie dan nog op tijd?

...

Je zult wel veel aan je vriendinnen op school hebben moeten denken, nee?

...

Zal de juf boos zijn omdat je zo lang niet op school was?

...



Koba op de kermis 1

Hoi Koba, hoe is het met jou?

...

ik zag op het internet twee foto's van jou. Dat moet wel leuk geweest zijn.

...

Echt mooie foto's zijn het. Wat gebeurde er toch allemaal met je haar, Koba?

...

Straf hé. Waren er bij de eerste rit nog plaatsen vrij in dat toestel?

...

Morgen wil ik met Margot misschien ook naar de kermis gaan.

Zeg, hoe heet die attractie eigenlijk?

...

Hoe heet die vriendin van jou nu ook weer die altijd die mooie foto's maakt?

...

En haar zus die zo knap kan dansen?

...

En hebben die meisjes dan geen neef die een muziekinstrument bespeelt?

...

En als ik me niet vergis hebben ze daar ook nog een jongen die altijd aan meisjeskrullen denkt? Nee.

...

Tuut tuut (verbinding verbroken)

Koba op de kermis 2

Hoi Koba, met juf Ilse.

...

Hoe was het gisteren op de kermis?

...

Is Marit ook mee geweest?

...

En Tuur en Toon?

...

En ik heb gehoord van meester Erik dat Siemen een trucje kent met een halve euro. Weet jij daar meer van?

...

Hoeveel ritjes heb je eigenlijk gemaakt in die Vliegende Hollander?

...

Was Marthe er ook bij?

...

Is die nog altijd bij het meisjeskoor?

...

Koba, ik ga neerleggen nu, want mijn belkrediet is bijna op. Tot volgende week hé!



Asma op het kerkhof 1

Dag Asma, met Joris hier. Ik zag twee foto's van jou in de krant staan. Eentje van vorig jaar en eentje van dit jaar.

...
Ik kan het op de eerste foto niet goed zien. Hoe heette je mama ook weer?

...
Dat is wel een mooie naam; was zij Marokkaanse?

...
En ze was in 1955 geboren? Klopt dat?

...
Ik zie ook dat het precies nog goed weer was in 2014?

...
Zeg Asma, toen de tweede foto werd gemaakt was het blijkbaar een pak frisser.

...
Kom jij morgen naar het feestje van Elsi?

...
Oké, dan zie ik je morgen. Dag Asma.

Asma op het kerkhof 2

Hoi Asma, met Jaco.

...
Hoe gaat het nu met jou? Ik wist niet dat je ouders allebei dood waren.

...
Je mama is in 2012 overleden?

...
En je papa in 2014?

...
Wel straf dat er twee foto's van jou in de krant staan.

...
En dan nog wel met zo verschillend weer.

...
Ik wens je nog veel moed, Asma.

...
Hopelijk zie ik je volgend jaar weer bij het feest van Zora.

...
Daag.