

# Maano, koning van de draken



Maano keek om zich heen.  
Het boek op zijn schoot was net uit.  
Het was weer een lekker dik boek van Dion.  
Jammer dat het uit is, dacht Maano.  
Dion was de beste schrijver van zijn rijk.  
Hij was ook de enige draak die boeken schreef.  
Maano had elk boek gelezen.  
En herlezen.  
Daarom wist hij veel.  
Over zijn rijk, het drakenrijk.  
Dion was een wijze draak.  
En Maano het enige kind op de planeet.  
Maano was de koning van de draken.  
Hij was een goede koning.  
Dat wou hij toch graag zijn.

Rond hem strekte zich een wijd landschap uit.  
Met veel groen, en grijs van de bergen.  
In de bergen waren gaten.  
Daarin woonden de draken.  
Het drakenrijk liep tot aan de paarse berg.  
Daarachter was niets.

Wie daar ging, kwam niet terug.  
Liep je een centimeter te ver?  
Dan viel je van de planeet af.  
Dat las Maano in een boek.  
Maar aan de andere berg was een ander rijk.  
Een ander rijk met andere draken.  
Die draken zagen er anders uit, ze waren veel  
groter.  
De draken van Maano waren klein.  
De grootste was net zo groot als hij: 1 meter en  
45 centimeter.  
Dat was Dark.  
Dark was er altijd.  
Steeds als Maano iets nodig had.  
Maar zijn leukste vriend was Dimy.  
Dimy was een kind, net als Maano.  
Maar dan een drakenkind.



## Het rijk van de mensen

‘Mijn boek is uit, is er al een nieuw boek?’

‘Je leest te snel,’ lachte Dion.

‘Jou kan ik niet volgen.’

‘Wat schrijf je nu?’

‘Niets!’

Vliegensvlug trok Dion het blad weg.

Dat zag Maano wel, maar hij zei niets.

Dion legde het blad onder een boek.

‘Ik hoor wat buiten,’ zei hij.

‘Wacht hier, ik neem een kijkje.’

Eén seconde keek Maano naar het boek.

Het boek met daaronder het blad.

Snel hief hij het boek op.

Hij las: *Het rijk van de mensen*.

Maano schrok.

Was dat een sprookje of was het echt?



‘Kijk eens wie hier is,’ lachte Dion.

Maano zag dat Dimy naast hem stond.

Wat was hij blij dat hij het boek niet meer vasthield!

Vlug keek hij nog eens.

Het lag toch weer goed?

Dion zag Maano kijken.

‘Je hebt toch niet ...’

‘Nee!’ riep Maano gauw.

‘Gaan we spelen?’ vroeg Dimy.

Maano was blij met die vraag.

‘Tik, jij bent hem!’

Maano rende achter Dimy.

Maar dan stond hij stil.

‘Tikkertje is een dom spel,’ zei hij.

‘Dom?’

‘Ja, want we zijn maar met twee.’

‘Wie zou er dan nog kunnen meedoen?’

Dimy keek rond.

‘Dion of Dark – nee toch? Of ...’

Maano dacht na.

Zou hij ... Ja, hij stelde zijn vraag.

‘Denk jij dat er nog meer mensen bestaan?’

'Meer dan ... jij?'

Maano knikte.

'Nee! Er is maar één mens, Maano.

Dat weet je toch, dat ben jij.

Daarom ben je ook onze koning.'

Wat had Maano zin om alles te zeggen.

Dat hij dat blad las bij Dion.

Was dat het begin van een nieuw boek?

Was het echt?

Maar hij durfde het niet zeggen.

'Tik, jij bent hem!'



## De wetten van Dark

'Er zijn heerlijke pannenkoeken, koning.'

Dark sprak met zoete stem.

Maar Maano had geen trek.

Een kuch van Dark: 'Ik schreef een wet.

Tekent u even?'

Hij legde een pak papier op tafel.

Omdat Maano koning was, zou hij het moeten lezen.

Hij moest zeggen of het goed was.

Maar Dark schreef zo lelijk, en zo veel.

Daarom zei Maano, net als altijd, dat het goed was.

'Dank u mijn koning, de enige mens.'

'Ben ik wel de enige mens, Dark?'

De zwarte draak sprong naar achteren.

'Wat zegt u?'

'Ik vraag me af ...'

Kon hij dit wel aan Dark zeggen?

Maar Dark was toch zijn vriend?

'Eet nu maar, koning.'

Wat deed Dark raar ...

Ik zeg het hem gewoon, dacht Maano.



1 **Waarom is Maano de koning van de draken? Vul de zin aan.**  
**Maano is de koning van de draken, omdat ze denken dat hij de enige \_\_\_\_\_.**

2 **Verbind de draken met hun eigenschappen.**

een drakenkind	•	•	Dion
de beste schrijver	•	•	Dark
de grootste draak	•	•	Dimy

3 **Wat leest Maano op het nieuwe blad van Dion?**

**Vul aan: *Het rijk van* \_\_\_\_\_**

4 **Ik zeg het hem gewoon, dacht Maano.**  
**Wat wil Maano aan Dark zeggen? Kruis aan.**

- Hij vindt de pannenkoeken niet lekker.**
- Hij denkt dat er nog meer mensen bestaan.**
- Hij wil de nieuwe wet van Dark niet lezen.**

5 **Alle draken in dit verhaal hebben een naam met een D.**  
**Verzin nog twee leuke drakennamen met een D.**

**Noteer ze hier: \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_**